



‘Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon ...’

(vert. The Servant King, Ned. tekst E. & R. Zuiderveld)

December 2019 – Tegemoet komen ...

Beste vrienden en belangstellenden,

Een Adventspreek inspireerde mij voor de inhoud van dit stukje. De ‘oude’ Kerstboodschap die ook weer ‘nieuw’ is. Het Evangelie is levend en niet dood(s)! God die omziet naar zijn kinderen, al vanaf het allereerste begin.

In het Kerstkind Jezus kwam God als mens naar ons, mensen, toe. Hij kwam ons tegemoet. Bij een ontmoeting is er ook een reactie. Hoe reageren wij op Zijn komst die al zo lang geleden heeft plaatsgevonden? Hoe naderen wij tot Hem in ons leven van alledag?

Een manier om persoonlijk contact met Hem te zoeken is door Zijn Woord te openen, het te lezen en erover na te denken: wat betekent dit nu voor mij. CBS helpt hierbij, de eerste stap in de studies is om zelf je Bijbel open te slaan, een gedeelte te lezen en er, met behulp van de gestelde vragen, over na te denken. Wij horen vaak dat dit tot zegen is voor mensen persoonlijk. CBS materiaal is een hulp, waar het om draait is God die in de Here Jezus naar ons toegekomen is. Dat vieren wij ook weer dit Kerstfeest. Laten wij persoonlijk reageren op dit Kerstkind, met verwondering, dankbaarheid en navolging.

Een vreugdevol Kerstfeest gewenst en tot ziens in Anno Domini 2020.

Namens ons team en in verbondenheid,

Wilma Aalbersberg – Directeur Community Bible Study Nederland



Inhoud Nieuwsbrief

- **Materiaal 14-17 jarigen**
- **Trainingscoördinator**
- **Bijbelstudie Proeverij**
- **Leidersconferentie**
- **Impressie mannengroep**

NIEUW materiaal voor ± 14-17 jarigen – Jakobus



Onze eerste studie voor deze leeftijdsgroep is gereed! Weet je van een jongerengroep, bijvoorbeeld in je gemeente, die het doen van Bijbelstudie deel wilt laten zijn van hun bijeenkomst? De studie van Jakobus is hiervoor nu beschikbaar.



Met elkaar ga je, in 6 lessen, door de brief van Jakobus heen. Jongeren worden gestimuleerd om zelf hun Bijbel te (blijven) lezen. De vragen dagen hen uit om erover na te denken en er later met elkaar in de groep over door te spreken en het te leren toepassen.





Even voorstellen: nieuwe trainingscoördinator Ruth

Mijn naam is Ruth Jonker en ik ben getrouwd met Alfred. We wonen in Amersfoort, maar mijn roots liggen in Zuid-Afrika, waar ik ben geboren en opgegroeid. Nu woon ik al meer dan 20 jaar in Nederland.

Drie jaar geleden ben ik door een gemeentelid uitgenodigd om mee te doen aan de CBS Bijbelstudie in Amersfoort. Hierover was ik meteen enthousiast. Het is zo mooi om samen met een groep vrouwen met verschillende kerkelijke achtergrond bezig te zijn met het Woord van God.

In het voorjaar werd ik gevraagd om erover na te denken en ervoor te bidden om de taak als trainingscoördinator over te willen nemen. Dit lijkt mij een mooie uitdaging! Hierin kan en wil ik mijn bijdrage leveren aan het werk van CBS Nederland, waarbij ik de wens uitspreek dat er steeds meer groepen in Nederland mogen komen.



Terugblik Bijbelstudie Proeverij New Wine Zomerconferentie



Op de warmste dag in Nederland ooit stonden wij gepland voor de Bijbelstudie Proeverij op de New Wine Zomerconferentie.

Met een klein aantal deelnemers hebben we dit toch door laten gaan. Een aantal leuke reacties en nieuwe contacten gekregen. Voor ons als team was dit de eerste grotere presentatie van ons werk en materiaal. We zijn er klaar voor om dit vaker te doen. Hopelijk dient zich er in de toekomst weer een gelegenheid aan.

Ben je op zoek naar materiaal voor één kring of bijvoorbeeld meerdere kringen in je gemeente? Wij kunnen een Bijbelstudie Proeverij verzorgen, zodat je met een team kunt ervaren hoe ons materiaal opgezet en te gebruiken is.

Voor informatie, neem contact met ons op.

Leidersconferentie voor vrouwen in Vierhouten

D.V. 20 – 22 november 2020

- Bemoediging, toerusting, ontmoeting en ontspanning.
- Voor: eenieder die een leiderstaak in een CBS groep heeft.
- Noteer het vast in je agenda, meer info komt in het voorjaar.



Impressie van de mannengroep in Broek op Langedijk



Een zaterdagochtend, 's morgens om half 7, eind oktober, en buiten is het nog donker. Ruim 30 mannen druppelen in een bijna vaste volgorde binnen. Ze komen voor de CBS Bijbelstudie, om de 14 dagen, en vandaag is het de 247^{ste} keer dat deze groep bijeen komt!

Vaste patronen met goede gebruiken. Een lange tafel staat gereed, want eerst wordt begonnen met een ontbijt. Er wordt druk gepraat. Mannen met heel verschillende achtergronden wat betreft hun levensfase, werk of kerkelijk gemeente. Leeftijden van begin twintig tot in de zeventig.

Om klokslag 7 uur wordt het ontbijt afgesloten en gaan ze in vijf gespreksgroepen uiteen. Onder leiding van de gesprekleiders wordt in elke groep het thuis bestudeerde gedeelte van de Romeinenbrief besproken.



Trouw bereidt men zich thuis voor, met de 'Vragen voor thuisstudie'. Men ziet hier ook de meerwaarde van in. De CBS methode werkt en heeft zich bewezen. Gesprekken gaan soms heel diep en raken ook vaak de emotie. Meer dan eens komen persoonlijke getuigenissen over tafel, in de besloten veilige omgeving van de kleine groep. Heel bijzonder om Gods nabijheid daarbij te merken.

Met het slaan van de kerkklok is het alweer 8 uur. Tijd om plenair naar de grote zaal te gaan voor de afrondende toerusting door één van de leiders. De samenzang, voorafgaand aan de toerusting, zorgt voor rust en focus hierop. Om half 9 wordt de ochtend afgerond met een lied en gebed.

Wat een zegen dat deze Bijbelstudiekring al zoveel jaren mag doorgaan en de mannen zich merkbaar verheugen om elkaar steeds weer opnieuw te ontmoeten.

Here God, wat bent u trouw!

Opgetekend door een deelnemer.



- Heeft u vragen over iets in deze Nieuwsbrief?
Laat het ons weten, wij vertellen graag meer.
- Wilt u geen Nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur ons een mail en wij verwijderen uw adres uit ons bestand.