



Stilte ... onrust ... rust

december 2020

Beste vrienden en belangstellenden,

Wat een bijzonder jaar, AD 2020! Al vanaf maart -en nu nog steeds- houdt corona ons in de greep. Het werd plotseling stil en toen ... werd het nog stiller. Voor sommigen een periode van gedwongen maar aangename rust in alle hectiek van het dagelijks leven. Voor anderen werd het al snel minder fijn en gaf het veel extra drukte of juist eenzaamheid en daardoor onrust. Onze eigen onrust kan zich op vele manieren uiten, zoals bijv. in angst, onzekerheid, twijfels, verdriet, gemis en zorgen.

Nu leven we in de Adventstijd. Een tijd van voorbereiding op het Kerstkind, dat al gekomen is, en in al Zijn glorie nog eens zal komen. We worden opgeroepen om stil te staan bij dit grote wonder. God die mens werd, door de geboorte van de Here Jezus, en naar ons toe kwam om ieder van ons vrede en rust te willen geven.

De rust die het Kerstkind ons brengt kan onze onrust aan. Want we weten dat Hij Immanuel is: God met ons! Laten wij proberen ook daarbij stil te zijn om ons te laten vullen met deze rust en Zijn belofte!

Graag wens ik een ieder rust en vrede toe, in deze tijd en door het wonder van Kerstfeest.

Namens ons team en in verbondenheid,
Wilma Aalbersberg
Directeur Community Bible Study Nederland

'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.'

Mattheüs 11:28 HSV

**In deze
Nieuwsbrief:**

- **Litouwen**
- **PR coördinator**
- **Together Online**
- **Conferentie terugblik**



Kaart gemaakt door freepik

Litouwen (Lithuania) – CBS buiten Nederland

Een CBS studie Werkboek heeft de 'Vragen voor thuisstudie', de 'Nabeschouwingen' en de nodige schrijfruimte.

De laatste bladzijde, de binnenzijde van de achterkaft, is tot nu toe een lege pagina. Vanaf 1 januari zal hier in alle Werkboeken informatie staan over CBS in een ander (Europees) land. We zijn tenslotte deel van een internationale organisatie! Daarom willen we jullie ook iets vertellen over het CBS werk elders.

Ieder land heeft zijn eigen cultuur, uitdagingen en mogelijkheden. Erover lezen en zo een stukje verbondenheid ervaren met onze broeders en zusters die met het hetzelfde Bijbelstudiemateriaal werken als wij. We kunnen bidden voor hen als wij in onze groepen bij elkaar komen. Een stukje 'community' internationaal ervaren. We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij om iets uit de diverse landen te horen.

Ieder half jaar zetten we een ander land in het voetlicht. We beginnen met Litouwen.



Nieuwe PR coördinator – even voorstellen:

Mijn naam is Armanda Hesta, ik woon samen met mijn zoon (18) in Heiloo. Sinds vorig jaar doe ik mee met de CBS groep alhier. Het Bijbelstudiemateriaal heeft een leerzame methode, die de stof verdieping geeft en goed laat bekleven.

Hoe ik tot geloof ben gekomen: Als nakomeling in een gezin van 3 kinderen was ik als enige in het gezin op jonge leeftijd enorm geboeid door de Jezusverhalen die op de televisie uitgezonden werden bij de EO. Door de ziekte van mijn moeder, kwamen wij terecht in het occultisme. Ik zocht daar naar iemand die haar kon genezen, maar zij overleed op jonge leeftijd. Mijn zoektocht naar inzichten en levenswijsheid kreeg verdieping in de occulte levenswijze. Totdat ik tegen een muur aanliep, alles kwijt raakte en samen met mijn zoon alleen overbleef.

'The Passion' met Mel Gibson, gaf mij inzicht in het souffleren van de duivel, wat ik herkende in mijn leven. God liet mij in een beeld zien hoe ik ervoor stond: als een kind totaal verminkt en gebroken. Doordat ik verstandelijk durfde te kiezen voor Jezus, werd Hij mijn brug naar het Licht. Ik hoefde niet meer terug naar de duisternis. Daarna zag ik een beeld van een meisje dat van binnenuit volledig genas, en VRIJ was.

God ging mijn hele leven met mij mee, ook als ik afsloeg van zijn pad. Maar Hij bracht mij terug. In 2017 moest ik door de deur, de smalle weg, die verlicht werd door het grote Licht aan het einde van die weg. De weg, die mij naar het beloofde land van overvloedige melk en honing brengt.



Ik werk als ZPP-er: Life/Mental coach, Image stylist en Portret fotograaf. Dit voor bedrijven en particulieren, hierdoor heb ik ook ervaring met marketing. Met mijn expertise wil ik graag op het gebied van PR mijn steentje bijdragen aan CBS Nederland.

Door mijn werk hoop ik vele mensen te kunnen bereiken om net als ik een grote passie voor God te krijgen!

'Together Online' Groep – waar je ook bent!

Al bijna 9 maanden heeft het corona virus op vele gebieden van ons leven invloed, we liepen en lopen nog vaak tegen hindernissen aan, maar ... een positief aspect is dat we ontdekt hebben dat je ook met anderen die niet in je buurt wonen contact kunt hebben of samen iets kunt doen. Bijvoorbeeld: Bijbelstudie Online.

Vele bestaande kringen doen dit nu ook met elkaar. Via Zoom, Skype of een ander middel 'ontmoeten' de kringleden elkaar voor de CBS Bijbelstudie.

CBS Internationaal heeft dit concept verder uitgedacht: 'Together Online' ging van start. In plaats van een kring waarvan de deelnemers bij elkaar in de buurt wonen, kun je een kring vormen met mensen die (letterlijk) dezelfde taal spreken. Dit geeft nieuwe mogelijkheden!

Lees verder op de volgende pagina ...



... In Nederland kan dit betekenen dat deelnemers overal in het land kunnen wonen en samen een kring vormen als er (nog) geen CBS kring in hun omgeving is. Voor Engelssprekenden kan een internationale kring gevormd worden, waarin zelfs mensen uit verschillende landen aan deel kunnen nemen.

Als start studie voor de 'Together Online' groepen is er een nieuwe versie van 'De Bijbel: Gods unieke boek' gemaakt, met begeleidende video's (met Nederlandse ondertiteling) bij iedere les (6). Vanuit CBS wordt ook iedere online kring begeleid.



Deze studie is ook een goede studie voor mensen die nog niet veel van de Bijbel weten. Door de eigen voorbereiding thuis en later in het Online kringgesprek en met de video ontdekt, hoort en ziet men meer over de Bijbel.

Wil je hier meer over weten of weet je mensen die ook graag Bijbelstudie willen doen, met een goede opzet en inhoud, maar dan Online, neem contact met ons op.

- Heeft u vragen over iets in deze Nieuwsbrief?
Laat het ons weten, wij vertellen graag meer.
- Wilt u geen Nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur ons een mail en wij verwijderen uw adres uit ons bestand.

Terugblik conferentie 'Verschil mag er zijn' (1)

We kunnen terugkijken op een inspirerende en leerzame conferentie, via Zoom, op 21 november. Natuurlijk hadden we elkaar liever 'live' ontmoet, maar met 30 mannen en vrouwen hadden we een mooi en gemengd gezelschap.

Ds. Jelle de Kok sprak vanuit Romeinen 14-15 over het omgaan met verschillen. Verschillen in het invulling geven aan je geloof kan tot spanningen leiden en tot veroordeling van elkaar. In gesprekken over bepaalde hete hangijzers beginnen we vaak met de verschillen en komen dan niet tot elkaar. Denk aan onderwerpen als: doop, kerkvorm, gaven van de Geest, huwelijk, rol van de vrouw, liederen, etc.

Als we beginnen met de houding van het eren en aanbidden van God, dan kunnen er verschillen zijn. Handelen wij vanuit Christus, in plaats vanuit onszelf? Dat betekent: rekening houden met de ander, geef elkaar geen aanstoot, dien elkaar en aanvaard elkaar. Praat met elkaar hoe je de regels van God naar vandaag kunt vertalen. Open je hart voor elkaar en luister! Kijk ook kritisch naar je eigen gedachten: zijn die misschien te zwart-wit?

Samengevat: Ga met elkaar in gesprek van binnenuit (Jezus Christus) naar buiten (de ander)!

We hebben hier in kleine digitale groepjes over doorgepraat en vragen werden, na een pauze, nog verder door ds. Jelle beantwoord.



Terugblik conferentie 'Verschil mag er zijn' (2)

Jan Groot visualiseerde 'Verschil mag er zijn' met verschillende stenen. Bijvoorbeeld een kassei/kinderkopje: verwijzend naar een dienende functie. Deze stenen vormen een weg waarop je kunt gaan. Sommige mensen zijn dienend in de gemeente (gastvrouw/heer, koster, etc.). Als je dient, doe het 'als voor de Here' en doe het met vreugde.

Een andere steen: een vuursteen, die is heel scherp; je kunt er bijlen en messen van maken. Dit zijn de 'scherpslijpers', zij kunnen heel stellig zeggen: dit zegt de Bijbel en zo moet je het doen. We hebben zulke mensen nodig om ons bij de les te houden. Het gaat er wel om hoe je een boodschap brengt. Spreuken 13:14 zegt: Onderwijs van de wijze is een bron van leven.



Na nog andere stenen liet Jan ons tot slot een foto zien van een muur van een kerk in Andijk. Deze is gemaakt van stenen van verschillend formaat, vorm, soms te hard gebakken of met afgebroken stukjes. Maar samen vormen ze deze prachtige muur die de kerk draagt. Zo mogen wij als mensen ook naar elkaar kijken, met elkaar omgaan en samen bouwen, vanuit de liefde van Christus.

Ook na de bijdrage van Jan spraken we nog in de kleine groepjes over welke steen ons aansprak.

We kijken terug op een goede digitale conferentie en dankten God ervoor.

*Hopelijk weer echt
'tot ziens' in AD 2021!*