



- Conferentie: 4 november met Els van Dijk
- Together-Online
- Nieuws in het kort
- Getuigenissen

**“Kom allen bij Mij, ... Ik zal jullie rust geven.”**

Matteüs 11:28 – NBV21

## Zomerse rust

juni 2023

Er gebeurt veel tussen september en de daarop volgende zomer. Wat kun je verlangen naar een zomerse rust waarin veel op een lager pitje staat. Maar zorgen om de mensen om je heen, de wereld ver of dichtbij, of om je eigen gezondheid nemen geen vakantie. Rust is echter niet alleen minder activiteiten, minder mensen, minder agendapunten, minder druk, ...

Hoe kom je echt tot rust? Jezus nodigt ons uit om bij Hem te komen als we vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Hij weet van onze drukte en onze zorgen ... er werd immers altijd een beroep op Hem gedaan! Hij zag vreugde, maar ook verdriet, ziekte en onrecht – en dat liet Hem nooit onberoerd. Jezus nam daarom ook de tijd om bij zijn Vader tot rust te komen – om daarna weer verder te kunnen gaan.

Zo is Hij hier en nu ook bij ons. Vertel het Hem, schuil bij Hem, vertrouw op Hem. Neem er in deze zomer de tijd voor om dat te doen. Hij is de enige die ons de innerlijke en diepe rust kan geven die ons helpt om op adem te komen en dingen in het juiste -misschien zelfs een ander dan verwacht- perspectief te zien.

Een ontspannen zomer gewenst, met hopelijk ook een mooi boek en ontspannende activiteiten, maar bovenal een weldadige geestelijke rust, met Hem!

Wilma Aalbersberg  
Nationaal Coördinator

## Conferentie – 4 november – spreker Mw. Els van Dijk

Op D.V. **zaterdag 4 november** wordt weer onze 2-jaarlijkse conferentie gehouden. Nu niet meer per Zoom maar fysiek met persoonlijke ontmoeting. We zijn heel blij dat Mw. Els van Dijk, voormalig directeur Evangelische Hogeschool, ons deze dag wil toerusten!

- **Locatie:** Badhoevedorp – Tyndale Theological Seminary
- **Spreker:** Els van Dijk
- **Thema:** Hoopvol leven
- **Tijd:** 9:30 – 15:15 uur

Welkom aan iedereen, zowel deelnemers in de kringen als anderen die geïnteresseerd zijn en zo eens kennis met ons werk willen maken.

Een uitnodiging volgt later, maar de datum kan in de agenda gezet worden.

We hopen je daar te ontmoeten!



Ontwerp: Femke Kleisen



### 'Together-Online' Groep – meedoen vanuit je eigen huis

Is er geen kring in je omgeving of zijn er andere redenen die het gaan naar een kring moeilijk maken? Dan is een online kring misschien de oplossing voor je!

Deelnemers kunnen overal (in Nederland of daarbuiten!) wonen en samen een kring vormen.

Wij zijn bezig om in het najaar zo'n Nederlandstalige kring op te zetten. Onder begeleiding van getrainde leiders kom je online bij elkaar voor Bijbelstudie. De ervaringen in andere landen zijn positief en deelnemers ervaren dit als heel waardevol. Een vaste groep die je regelmatig 'ziet en ontmoet' en met je meeleeft – Together Online dus, met Gods Woord.

Heb je interesse of vragen, vul het contactformulier op onze website in: <https://www.cbsi.nl/contact/>.



### Nieuws in het kort:

- **Nieuwe studie: Terugkeer naar Jeruzalem**

Deze studie is in september is klaar voor gebruik. Het volk Israël keert terug uit de ballingschap in Babylon. Een studie in 30 lessen waarin vele profetische boeken uit het O.T. geheel of gedeeltelijk behandeld worden.

- **Griekenland**

Komend seizoen wordt CBS Griekenland achterin ieder Werkboek uitgelicht. Een deel van het wereldwijde internationale werk van CBS.



Acropolis in Athene gezien vanaf de Areopagus

We willen jullie aanmoedigen om in de groepen te bidden voor de gebedspunten die hierin genoemd worden en zo het werk en de mensen daar te ondersteunen.

### Getuigenissen na de studie van Jakobus

**Griet:** eerst nadenken voordat ik spreek, dat moet ik mijzelf meer voorhouden. Ik heb geleerd dat het belangrijk is je eigen belangen opzij te zetten voor anderen, dat wil ik nog meer gaan proberen.

**Janny:** ik weet dat ik alles aan God mag vertellen: ook mijn verlatenheid en mijn verdriet. Ik mag blijven bidden om meer moed, kracht en wijsheid.

**Ria:** kijk niet naar de buitenkant van een mens. Meer bewust naar anderen luisteren. Met anderen Bijbelstudie doen brengt je ook dichter bij elkaar.