



In deze Nieuwsbrief:

- Online groep: start 28 februari 2024
- Voorstellen: Romi, social media
- Voorstellen: Marry, nieuwe secretaris
- De vreugde van CBS – wat deelnemers zeggen

“... Hij is de levende God, de eeuwige koning ...”

Jeremia 10:10 – NBV21

Klein en kwetsbaar

december 2023

Het grootste cadeau van God voor ons op aarde lag in een kribbe. Gods Zoon, Jezus, klein en kwetsbaar. Geboren in een stal, tussen de dieren, niet op een plek waar onze baby's gewoonlijk verwelkomd worden. Jezus' geboortekaartje was een machtig vertoon van engelen. Hij werd aanbeden door eenvoudige herders en wijze mannen die er alles aan deden om Hem te kunnen zien en Hem hun geschenken te geven. Maar er was ook een koning die deze kleine en kwetsbare baby direct al uit de weg wilde ruimen.

Hoe klein en kwetsbaar kunnen wij ons voelen in deze wereld vol onrust of in de gebrokenheid van ons eigen leven. Zorgen om geliefden, relaties, diagnoses of ziekte, school, studie of werk, klimaat, oorlog en vul maar in. De Bijbel zegt dat Jezus als Mens met ons kan meevoelen en meeleven. Hij heeft ruim 30 jaar hier op aarde rond gelopen en gezien en gevoeld wat ons als mensen bezighoudt en kan overkomen. Dat was toen maar dat is nu niet anders.

Dit vieren we met Kerstfeest. Jezus kwam, Hij is er nu en tot in eeuwigheid. Hij kent ons met alles wat ons bezighoudt. Hij is bij ons, in onze kleinheid en kwetsbaarheid. Hij is Immanuel, God met ons, in elk aspect van ons leven! Moge dat onze zekerheid zijn, ook in het komende jaar.

Gezegende Kerstdagen en een hoopvol A.D. 2024 gewenst.
Wilma Aalbersberg – Nationaal Coördinator



Nederlandstalige Online Groep

Een vaste groep die je 7 weken 'ziet en ontmoet' en met je meeleeft – Samen Online, met Gods Woord.

- Woensdag 28 februari 2024
- Gedurende 7 weken
- Tijd: 20:00 – 21:30 uur
- Studie: Gods unieke boek
- Kosten: geen (vrijwillige bijdrage)
- Opgave: dirk@cbseurope.org

Deelnemers kunnen overal (in Nederland of daarbuiten!) wonen en zo deze kring vormen.

Onder begeleiding van getrainde leiders kom je online bij elkaar voor Bijbelstudie.

Heb je hier verdere vragen over, vul dan het [contactformulier](#) in.





Voorstellen: Romi Kwantes

Hoi! Mijn naam is Romi en ik ben 25 jaar oud. Ik ga zelf al een paar jaar naar een jongvolwassene CBS groep in de omgeving van Alkmaar. Voor mij ging er echt een wereld open toen ik begon. Ik heb zo ontzettend veel geleerd over Gods Woord en hoe levend dit is!

Vanuit het landelijke team werd ik gevraagd of ik wilde helpen met de social media van CBS Nederland. Ik draag CBS een warm hart toe en daarom wil ik graag mijn steuntje bijdragen in deze vrijwilligersfunctie.

We hopen natuurlijk dat CBS meer naamsbekendheid mag krijgen en er zo nog meer mensen zullen aansluiten bij groepen. Zit je op Instagram? Volg ons dan [@communitybiblestudynl](https://www.instagram.com/communitybiblestudynl).

Bidden jullie met ons mee?

Romi – romi@cbsi.nl



Nieuwe secretaris: Marry Mulder

Sinds dit najaar heb ik de taak als secretaris van CBS Nederland op mij genomen. Toen ik in onze Bijbelstudiegroep hoorde dat er een secretaris gezocht werd, maar dat hij/zij ook van buiten CBS mocht komen, dacht ik: "Dat is toch een beetje te gek, iemand van buiten, terwijl wij met zovelen de CBS Bijbelstudies doen". Ik ben er over gaan nadenken en bidden en voelde meer en meer dat ik dit moest doen.



Wie ben ik? Mijn naam is Marry Mulder, 56 jaar oud, echtgenote van Henk, moeder van 3 kinderen, oma van een kleinzoon en woonachtig in Amersfoort. In het dagelijkse leven probeer ik mijn huishouden te besturen en werk ik bijna 4 dagen in de week in een heel leuk ziekenhuis in Harderwijk als IC-verpleegkundige en Avond-Weekend-nachthoofd. Ik heb dus een heel onregelmatig leven.

Ik ben enthousiast over CBS en wil mij van harte inzetten in deze functie. Binnenkort ben ik bereikbaar op email: secretaris@cbsi.nl.

Hartelijke groet en in Christus verbonden, Marry

De vreugde van CBS

Dit is het jaarthema van CBS Europa. Wat geeft ons vreugde door deelname in een CBS groep? In een groep in Nederland waar dit gevraagd werd kwam het volgende sterk naar voren:

- *Leren van elkaar*: door inzichten, wijsheid, kennis en ervaringen van de andere groepsleden.
- *Community*: verbondenheid door lichaam van Christus te zijn in een huiskamer, acceptatie, bemoediging, delen van lief en leed, uit diverse geloofsachtergronden, onderlinge liefde.
- *Eigen geloofsgroei*: door zelf de Bijbel open te slaan en door de andere groepsleden.
- *Bijbel*: leren door de voorbereiding thuis, luisteren naar elkaar, verwondering over Gods liefde, verdieping in Gods Woord, vreugde.